



ANALOGISERINGSSTYRELSEN

«Mod en mere nutidig verden»

Analogiseringsstyrelsens
2019-plan

November 2019

2019



Mod en mere nutidig verden

Analogiseringsstyrelsens 2019-plan

Hvis man tror på at "det skal gå værre, før det kan gå bedre", så går det meget godt – (J. Balslev)

Planen er igen opkaldt efter det år den er skrevet i, ligesom vores 2018 strategi som vi varmt anbefaler jer at konsultere Den er tilgængelig på www.analogiseringsstyrelsen.dk. Den navngivningsform er i kontrast til almindelig styrelsespraksis. Det er nemlig vores opfattelse at planer og strategier skal afspejle det nu de er skrevet i, i stedet for at hengive sig til dovne fiktioniseringer af en fremtid der alligevel aldrig manifesterer sig som planlagt, og hvis planer man har glemt, når det endelig er blevet det år som planerne puttede ind i deres overskrift.

Styrelsens rettedhed i verden

Udover at være - så vidt vides - den eneste *input*-orienterede institution i Danmark er vi altså også en fokuseret *nutidsorienteret* institution. Som det vil fremgå, afspejler disse forhold sig i 2019-planen.

Indsatsområder

Indsatsområderne for 2019, fordeler sig henover fire klynger af ideer, der har fået følgende overskrifter.

1. Sprog
2. Anerkendelse
3. Folkeoplysning
4. Jura

Sprog:

2019 bliver året hvor forfatterskolens policy-linje ønskes etableret. Formålet med at uddanne specialiserede forfattere til policy-området, er at tage livtag med en sproglig form for ukrudt der har det med at suge luft ud af tænkningen, på en måde der efterlader læseren tappet for virkelyst og blottet for selvværd. Det er en sprogbrug man f.eks. kan bevidne i udgivelser som "Digitaliseringspagten" (den kan findes hos vores søsterstyrelse, og ja, selvfølgelig er det en del af 2019-planen at udgive en analogiseringspagt, så er det sagt).

Det vi mener med sproglig ukrudt er ord, begreber og sætninger som:

"gennemføre en omstilling", "naturlig del af danskerens hverdag", "førerposition", "vi er allerede nået langt", "at blive bedre til at udnytte mulighederne i den teknologiske udvikling", "frigøre tid", "den udvikling vil fortsætte", "accelerationen i udviklingen betyder", osv..

Det er subjektløse sportssætninger , grove generaliseringer, passive former og metafysiske opfattelser om "udvikling" som disse, der skal erstattes af et sprog som du og jeg kan se os selv i , og som formår at skrive sig tættere ind på danskerens intellektuelle og følelsesmæssige virkelighed - samtidig med at teksterne anerkender deres egen rolle som værdibærere.

Af andre sproglige indsatser på tegnebrættet kan nævnes: en analogt optimeret udgave af vores hjemmeside, samt tilføjelse af et begreb eller to til analogædien. Denne forfatter ønsker f.eks. ordene "skeumorphi" og "gestalt" tilføjet, selvom der har ikke været meget lydhørhed for det. Det skal ikke afholde mig fra at insistere på det, igen og igen.

2. Anerkendelse

I denne kategori udvikler vi tiltag der anerkender og støtter de analoge ildsjæle ude i arbejdsdanmark - f.eks. i form af priser, legater, certificeringer og akkrediteringer af analoge indsatser. De har det nemlig med at være usynlige for vores medstyrelser. Det skal der rådes bod på.

3. Folkeoplysning.

For ikke så lang tid siden, manifesterede der sig en voldsomt ambitiøs folkeoplysningsstrategi sig i vores midte. Det tog form som en tabel med ansvarsområder, turnusordninger, datoer, lokationer. I den indgik der træfældning,

affyring af raketter, fortrolige snakke ude i forblæste, flade landskaber, øl, oplæsning af vigtige tekster, spontane, musikalske udfoldelser samt kollektiv analog certificering af lokalområder. Denne tabel og tankerne indlejret i den, fylder os med glæde hver gang vi kikker på den, og set fra et rent input-orienteret perspektiv er dette projekt et godt udtryk for hvad analogiseringsstyrelsen er i stand til, når den er i sin bedste form.

4. Jura

Endelig er det planen for 2019 at insistere på at få de analoge rettigheder svejset solidt ind i alle de juridiske rammeværk som overhovedet kan lade sig gøre, på en realistisk og ansvarlig måde. Til dem der ikke kender de analoge rettigheder endnu, vil jeg lade fuldmægtig Kjærulff læse dem op for jer.

Kontakt:

Rapporten er udarbejdet af fuldmægtig i Analogiseringsstyrelsen, Jesper Balslev.

Han kan kontaktes